

# Gårdshundsläger 2017

Matte sa att vi skulle åka på Dansk Svenskt Gårdshundsläger hos Catharina Jägevall och jag fattade ingenting! Nu fattar jag för det är kul, kompisar och en massa godis. Bäst av allt är att matte lärde sig en massa roliga saker, så nu kan vi ha ännu roligare tillsammans.

Första dagen började med lite regn, men vad gör väl det när man får hålla på med agility. På eftermiddagen kom solen och värmen. Matte fick också lära sig rallylydnad. Hon hade sagt till mig att det är bra att testa olika saker, men att det bara är agility som är roligt. Fast jag tror att hon ändrade sig...

Jag gjorde allt för att hålla ordning på de andra fyrbentingarna medan Annelie Frejås försökte förklara för matte det där med rallylydnad. Helst skulle jag velat vara alldeles själv med matte och Annelie för det var roligt och jag fick en massa godis. Till slut blev vi alla så varma och trötta så matte sa att hon var tvungen att bada i Catharinas pool. Själv vilade jag tillsammans med min storasyster och det var skönt efter denna roliga första dag!

Dag två började med att matte lyssnade på Yvonne Öster. Hon lärde matte nya konster så att jag fick mer godis och så spelade hon musik. Matte sa att det kallades freestyle. Lite dumt var att hon lärde matte hur hon skulle göra för att jag skulle göra flera olika saker innan jag fick godis. Jag vill ha godis hela tiden! På eftermiddagen hoppade jag över pinnar igen. Matte säger att det heter hinder. Jag älskar att hoppa! Jag fortsatte även att göra nya saker hos Annelie och ibland flera olika på rad, för att få godis. Matte tyckte att jag var duktig!

När vi vilat en stund så sa matte att vi skulle på grillkväll i Catharinas trädgård. Grillkväll är otroligt kul för då får man springa och busa med de andra fyrbentingarna. Det var några av grabbarna som var jätteroliga att springa med! Tvåbentingarna bara pratade och åt. Matte sa att det var fantastiskt trevligt och riktigt gott, fast jag tror att vi hade roligare!

Tredje och sista dagen började med att vi fick äta godis i äggkartonger och därefter skulle vi nosa på en tesil. Vi fick också nosa på burkar, väskor och min husvagn. Det var lätt som en plätt för mig men matte hade lite svårare så Ann Loorentz fick förklara för henne. Hon kallade det för nosework. Jag älskar att nosa på allt! På eftermiddagen hade Catharina gjort en rolig springbana med massor av hinder. Jag sprang så fort jag kunde! När vi var hos Annelie skulle vi bland annat gå runt koner. Hon hade lagt leksaker vid konerna och sa till matte att det skulle bli svårare då, men vem bryr sig om döda leksaker när matte har godis!

Jag har haft tre otroligt galet härliga och roliga dagar och matte säger att hon håller fullständigt med! Hon säger att hon fått god mat, lärt sig mycket om hundträning och framför allt, träffat massa härliga tvåbentingar och duktiga instruktörer. Instruktör vet jag inte riktigt vad det är, men jag tror att det är de som lärt matte att hon ska ge mig mycket godis.

De som var med på lägret var förutom jag och min matte Helen Ljunggren , Diesel med Rosis Widegren , Lushi med Eva Pettersson , Wille med Susanne Roslund , Bianca med Elisabeth Hernberg Ståhl , Akila med Marie Andersson , Gandalf med Britt-Marie Englund och Ruth med Julia Blad. Annelies Simba var också med på ett hörn och sprang lite agility ibland!

Nospussar till er alla!

Liz (Kråkebergas Blacklist)