

Gårdshundsläger 2015

Simba och jag har haft ett fantastiskt aktivt, roligt och spännande 2015 (som i skrivande stund inte är över än ☺). Vi har tränat och tävlat väldigt mycket rallylydnad, gått viltspårsprov, visat upp oss på tjusiga utställningar, gått freestylekurs, deltagit på en förstklassig rasspecial i Degeberga men det i särklass bästa av allt, det var Gårdshundslägret hos Catharina Jägevall i Östra Ryd utanför Söderköping! Det önskar jag att alla aktiva gårdhundsdägare skulle få delta på!

Tre suveränt trevliga, lärorika och roliga dagar som gav mersmak! Jag skulle utan tvekan kunnat stanna resten av veckan...

Vi tar det från början! 6 st entusiastiska lägerdeltagare med varsin lika entusiastisk hund samlades på Catharinas fina gård där hon har anlagt en fantastisk agilityplan. Solen strålade äntligen efter en vädermässigt osäker start på sommaren och alla var mycket förväntansfulla över vad som komma skulle. Ja, Pia från Tyskland var med redan på förra årets läger och visste hur bra det kunde vara, men vi andra var färska. Några av oss var t o m helt nya på det här med agility men Catharina är verkligen ett proffs och kunde anpassa lägret så att alla fick ut maximalt av övningarna!

Jag själv, som håller på med i stort sett alla andra hundsporter utom just agility, hade egentligen bara som plan att träffa andra gårdshundsägare och leva mysigt campingliv med Simba i några dagar. Men det gick otäckt snabbt innan den planen reviderades.... Välkomstfikat hade knappt runnit ned innan jag rycktes med och sprang för glatta livet och kämpade febrilt för att hänga med när Simba efter Catharinas instruktioner förvandlades till en Ferrari! Kan villigt erkänna att träningsvärk ingick i vad somliga fick ut av lägret. ☺



Simba "jagad" av matte i 180 km/tim...

Två hela dagar ägnade vi åt agilityträning och det var jättekul att se de mer erfarna förarna skickligt dirrigera runt sina hundar i de kombinationer och banor och som Catharina byggde åt oss. Den tredje dagen var vikt åt rallylydnad och då spetsade undertecknad öronen lite extra förstås. Inbjuden instruktör var ingen mindre än Diana Huuki, som med sina tre gårdshundar haft stora framgångar på bl a SM i rallylydnad. Jag njöt för fullt, fick massor av bra tips av Diana och skulle vilja påstå att Simba presterade bättre än vanligt efter att ha fått rusa av sig all överskottsenergi under agilitydagarna.

Utöver all rolig och lärorik hundträning som vi blev serverade fanns det andra mycket trevliga inslag under dessa dagar. Att gå och sätta sig vid dukat lunchbord i Catharinas fina inglasade uterum var en av höjdpunkterna! Förutom att det var väldigt god mat som lägrets kock Therese bjöd på så var det skönt att få pusta ut efter väl förrättat arbete och väldigt roligt att få bubbla och prata med de andra nya bekantskaperna.

Om luncherna var trevliga så slogs de trots allt av den fantastiska grillfesten den andra kvällen! Det serverades ett berg av härlig grillad entrecote från gårdens egenuppfödda nötkreatur, himmelskt gott vin som Pia med make Jens tagit med sig direkt från Tyskland, en massa andra tillbehör och avslutningsvis grillad banan med choklad som efterrätt. Och som om det inte var nog så bjöd Pia och Jens på en egen show med sång och musik som nästan lyfte taket på uterummet! Stämningen var verkligen på topp och det var svårt att bryta upp och avsluta kvällen.

Förutom Catharina och hennes man Hans var det förstås deltagarna som gjorde att lägret blir något som man minns länge. Vi var tre östgötaekipage, nämligen Signe med matte Ylva, Zeldä med matte Cecilia och Simba med matte Annelie. Sen hade vi en Stockholmare med, nämligen Alfons med matte Anna, en Blekingebo, Kitty med matte Eva och slutligen redan nämnda tyska ekipage; Emma med matte Pia.

Jag hoppas verkligen att Catharina anordnar flera läger och att jag då har möjlighet att delta.

// Annelie Frejås med Ferrarin Simba

