

## På agilityläger för Gårdshundar

Ibland kan man göra fynd på Facebook! Det gjorde jag en tidig förmiddag i början av våren när jag surfade runt bland inlägg och såg nån skrivit "tror Catharina ska ordna ett agilityläger för gårdshundar". Det väckte naturligtvis min nyfikenhet eftersom jag och mina hundar tycker agility är så roligt. Nu visste jag ju inte vem Catharina var, men efter lite googlande hittade jag henne och ringde upp.

Catharina visade sig vara en mycket trevlig person, som berättade att hon varit verksam på sin lokala brukshundsklubb i många år, men till slut bestämt sig för att starta upp ett eget agilitycenter hemma på gården. Eftersom hon tävlat mycket med sin Lanchaster heeler hade Catharina haft agilityläger förr om åren med bara heelerägare, och tyckt att det varit så trevligt. Men nu består hennes flock även av en liten gårdshundstik, och då föll det sig naturligt att ordna ett gårdshundsläger också.

Så i juli styrde vi kosan mot Söderköping, jag lastade bilen full med hundar och lät min man följa med som "kennelpojke". Från Skåne kom också Gerda och hennes hund Beda, sen kom Lena med sin Fixa, och Göran med Tollarps snabbaste hund, Mimmi.

Tillsammans skulle vi nu drillas i agilityns härliga värld i tre dagar. Vi började med lite övningar i hoppteknik, för att Catharina skulle få en liten uppfattning om oss och våra hundar. Våra hundar var på ganska olika nivåer, allt från "blåbär" till lite mer kunniga, men det gick alldeles utmärkt i alla fall. Catharina var väldigt pedagogisk och delade upp övningarna så att det passade alla. Vi med unga oerfarna hundar fick bra tips på hur vi kan träna vidare, och de hundar som kommit en bit på vägen fick lite svårare utmaningar. Vi förare fick också bra tips på vår "handling" dvs hur vi visar hunden vägen över hindren, så vi tränade "jaako", "halvtysken" och den nya varianten "Göran-svängen", allt under Catharinas vaksamma blick.

För att vi skulle få lite omväxling hade vi också lite andra aktiviteter, först ut var en halvdag med rallylydnad. Då fick vi testa olika skyltar och till sist en liten bana. Här fick vi också bra tips på saker när man tränar sin hund.

Sista dagen kom Yvonne Öster ut och hade ett förmiddagspass i freestyle, dvs konster utförda till musik. Det var också jätteroligt, här fick hundarna bla lära sig att snurra runt på en liten pall, och gå med framtassarna på förarens fötter.

Alla hundar och förare jobbade med stor entusiasm hela dagarna, och Catharina peppade oss med glada tillrop. Gårdshundar har verkligen mycket energi, det var ingen hund som "kroknade", eller inte ville träna, men på kvällen somnade de ganska lätt. (kan nog tilläggas att hussar och mattar också gjorde det!) Varje dag gick vi och satte oss till dukat bord, Catharinas dotter lagade härlig lunch och sen kom hon med fikakorg till eftermiddagen.

Det var nöjda och glada kursdeltagare som körde hemåt efter de kursdagarna, när vi blivit så väl ompysslade av Catharina och hennes gästfria familj!